



**BID VOOR MIJ**

In het H. Misoffer en in het gebed van Priesters  
en Geloovigen wordt aanbevolen  
de Ziel van Zaliger:

**ALBERTUS THEODORUS DONDEERS,**

Echtgenoot van

**ELISABETH GERTRUDIS MULLER,**

*Lid van het Kerkbestuur van de Parochie van  
den H. Joannes den Dooper,  
van het College van Regenten van «Insula  
Dei»,  
van het Bestuur van de Maria-Stichting,  
van het Bestuur van «de Carmel»,  
en begiftigd met het gouden eerekrans  
«Pro Ecclesia et Pontifice»,*

geboren te Arnhem den 4en November 1866, nog  
voorzien van het H. Oliesel plotseling overleden  
te Arnhem den 13den Maart 1936 en den 17den  
Maart d.o.v. begraven op het R.K. kerkhof aldaar.

Zijn dood was wel plotseling, maar niet  
onvoorbereid.

Hij was een oprecht man, een trouw vriend,  
een liefdevol echtgenoot, een beminnend vader,  
een liefdadig en ijverig katholiek. vol zorgen  
ook voor de aan God Toegewijden.

Zijn aandenken zal in zegening zijn.

Dierbare echtgenoot en vader, gij hebt voor  
ons gezorgd, gewerkt en gebeden; gij zijt ons  
een voorbeeld geweest van ijver voor het goede,  
van liefde voor den naaste, voor zwakken,  
behoeftegen en verweesden.

De herinnering aan uw leven is ons een troost  
en een aansporing tevens.

Wij zullen u nooit vergeten en met onze  
gebeden uwe groote liefde trachten te vergelden.

Gij allen, die zijn weldaden hebt mogen onder-  
vinden, weest dankbaar en wilt hem niet  
vergeten, maar in Uw gebeden blijven gedenken,

**Dat hij ruste in vrede.**

ONZE VADER.

— WEES GEGROET