



*"Haar ziel ging terug naar haar Schepper
En zij liet haar lichaam met al haar pijnen achter"*

ELS DONDERS

• 21 - 11 - 1936

† 11 - 3 - 1981

Lieve Els, dit aardse bestaan, waar je zo intens van kon genieten, maar waar je ook veel pijn en tegenslagen van ondervond, heb je te vroeg moeten verlaten.

Je hebt in 44 jaar veel vrienden gemaakt en hen en ons al je liefde gegeven. Je geloof en vertrouwen in God en de mensen zal ons tot voorbeeld blijven. We gunnen je de eeuwige rust en rekenen op jouw voorspraak.

Els, tot ziens.