



Dankbare herinnering aan

Henk van Dongen

echtgenoot van

Leny Nijkamp

Hij werd geboren te Nijmegen op 25 maart 1933. Hij overleed, gesterkt door de Sacramenten der Zieken, op 4 mei 1993 te Enschede op 60 - jarige leeftijd. Na de Uitvaartmis in de St. Jozefkerk op 7 mei deden we hem uitgeleide. De crematieplechtigheid was te Usselo.

Henk van Dongen verloor al vroeg zijn moeder. Dat betekende, zeker in die tijd, dat hij niet thuis kon blijven, maar zijn vorming en opleiding kreeg in het internaat in Borculo. Daar leerde hij o.a. het vak bontbewerking waarin hij zeer goed was.

Op 11 oktober 1963 trouwde hij met Leny Nijkamp. Hij was voor haar een lieve en attente man. En voor de kinderen Freddy en Charlotte was hij een fijne vader die er bv. voor zorgde dat ze leuke vakanties hadden: elke dag met, toen nog, een gehuurde auto erop uit!

Henk gaf niet om luxe, was dankbaar voor de kleine dingen van het leven, stond altijd klaar om te helpen en gaf liever dan dat hij vroeg. Achtentwintig jaar werkte hij bij Texoprint in Boekelo: hij werkte er maar genoot ook intens van de biljart- en kaartwedstrijden die er werden georganiseerd. Ze mochten hem allemaal graag.

Hij moest het tenslotte afleggen tegen een korte, maar agressieve ziekte die eind vorig jaar zich aandiende. Hij vond steun in zijn geloof en durfde zich vertrouwd over te geven. Moge hij nu volkomen gelukkig zijn in het huis van de Vader.

Hartelijk dank voor uw meeleven tijdens de ziekte van mijn lieve man en onze zorgzame vader en voor uw blijken van deelneming na zijn overlijden en uitvaart.

L. M. Nijkamp
Freddy en Karoline
Charlotte en Johan