



Ter dankbare herinnering aan

JAN VAN DONGEN

echtgenoot van

JOKE MANDOS

Hij werd geboren te Zwolle, 24 augustus 1907. - In de tuin van zijn woning te Enschede ging hij op 18 september 1984, geheel onverwacht van ons heen naar het Beloofde Land.

De Eucharistieviering bij zijn uitvaart werd gehouden in de kerk van

De Goede Herder te Enschede op 24 september d.o.v., waarna wij hem te rusten legden op de Oosterbeegraafplaats aldaar.

Bijna 35 jaren is hij zeer gelukkig getrouwd geweest en met zijn vrouw vormde hij het zorgzame Ouderpaar voor hun drie kinderen.

De kleinkinderen hebben tot op zijn laatste dag, zijn leven met liefde en vreugde vervuld. In zijn doen en laten, zijn beminnen en zorgen kwam zijn gezin altijd op de eerste plaats.

Hij was een man van het onderwijs: niet louter een docent om zijn vakken-nis over te dragen, maar 'n mens, die door zijn persoonlijkheid, levensvorming en levenskunst wist uit te stralen.

Allen die hem kennen, zullen aan hem blijven denken als een man, die rustig door het leven stapte en van dit leven uitzonderlijk wist te genieten.

Hij had 'n zeer grote belangstelling voor heel veel dingen, dichtbij en ver af: zijn talrijke reizen met zijn vrouw naar verre landen, vormden hoogtepunten en bronnen van inspiratie voor zijn levendige geest.

Zijn plotseling sterven - zonder afscheid - is intens droevig voor zijn vrouw en kinderen, die zijn aanwezigheid, zijn levensstijl, inzet en humor zeer zeker zullen missen, maar ook zijn gelovig voorhouden en voorleven van waarden, die hem dierbaar waren.

Moge de God van alle leven, op de voorspraak van Maria aan hem nu leven en liefde geven in Zijn Vaderhuis.

Wij danken allen voor het meelevens met ons, na het sterven en bij de uitvaart van mijn echtgenoot en onze vader.

Familie van Dongen-Mandos