





In dankbare herinnering aan

**ELISABETH JOHANNA MARIA
VAN DEN DONK**

weduwe van BONTE DE BOER

5-3-1908

5-2-1991

Onze Lieve Heer heeft onze onvergetelijke moeke en
beppe tot Zich genomen.

Voor uw medeleven en belangstelling betuigen wij
onze oprechte dank.

Kinderen en
kleinkinderen

Natuurlijk wisten wij, dat je niet altijd bij ons kon
blijven. Stil en bedroefd nemen wij afscheid.

Wat hadden wij met z'n allen een fijn gezin. Jouw
warmte, wijsheid, belangstelling en zorg voor ons en
anderen waren groots en niet voor niets had je zoveel
goede vrienden. Jouw blijde uitstraling zal ons altijd
in herinnering blijven. Je sterke geloof was een grote
steun voor jou.

De laatste jaren heb je blijmoedig doorgebracht in het
Verpleeghuis Randerode in Apeldoorn. De zusters
hebben je daar als een eigen moeder verzorgd. Je was
hen daarvoor zeer dankbaar, door jouw glimlach,
door jouw uitstraling.

Wij konden toch nog even afscheid van je nemen en
vertrouwen je nu toe aan Gods liefdevolle zorg.

Bedankt lieve moeke.

Ieder van ons had een speciale band met u. U wist
alles van ons, wat wij deden, hoe wij waren. U wist
wanneer wij verheugd en wanneer wij verdrietig
waren. Wij zijn dan ook bijzonder bedroefd, omdat
wij beppe moeten missen, die door haar moderne
denkwijze ons altijd kon begrijpen en helpen. Door
uw gastvrijheid, gezelligheid en uw gevoel voor hu-
mor, hebben wij vele momenten met u meegemaakt,
waar wij altijd aan zullen blijven denken. Voor ons
was, bent en blijft u een fantastische beppe.

Bedankt lieve beppe.

Het was een groot voorrecht om tegen deze fijne
vrouw, moeke en beppe te mogen zeggen.