



In dankbare herinnering aan

PETRUS GERARDUS DONKERS

echtgenoot van
MARIA BEKKER

Hij werd geboren op 20 juli 1910 te Son en Breugel
en overleed - voorzien van het heilig Oliesel - op
29 oktober 1979 te Apeldoorn.

Alles gebeurt op tijd en uur,
zo gaat dat hier beneden.
Baren en sterven,
planten en uitrukken.
Huilen en lachen,
rouwen en feesten.
Het spoor zoeken en bijster raken,
ja, alles gebeurt op tijd en uur.

(Uit Prediker 3)

Deze woorden zouden voor hem geschreven kunnen zijn.

Onverwacht ging hij van ons heen in de dagen dat zijn 6e kleinkind zou worden geboren.

Hij heeft het niet gemakkelijk gehad.

Hij zocht een spoor in de vele veranderingen van zijn tijd, soms was hij het spoor bijster.

Hij heeft gewerkt en gezwoegd, hij heeft ook de dagen van vreugde gekend.

Dol was hij op zijn kleinkinderen.

Leer ons begrijpen God, dat Gij al dat slaven en draven tot een taak voor de mens hebt bestemd en dat al wat Gij tot stand brengt ergens toe dient.

Voor uw blijik van medeleven, ondervonden na het overlijden en bij de uitvaart van mijn geliefde man en onze zorgzame vader, behuud- en grootvader, zeggen wij U hartelijk dank.

M. Donkers-Bekker

Kinderen en kleinkinderen.

Apeldoorn, november 1979