



Door Maria tot Jezus. H. Bernardus.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Maria Joanna van Doorn,

Echtgenootte van wijlen

Joannes van Uden

en van **Wilhelmus van Lokven.**

Zij werd te Rosmalen 21 October 1850 geboren en is, na voorzien te zijn van de Genademiddelen der H. Kerk, 29 April 1935 te Berlicum godvruchtig overleden.

Alwie cristelijk en heilig geleefd heeft, sterft, ook al wordt hij door den dood verrast, in vrede en in vriendschap met God.

Zij was een mensch, eenvoudig en braaf. Naar groote dingen heeft zij nooit getracht, doch tot in het kleine toe is zij trouw en bezorgd geweest.

Gelukkig, wie Uwen zoeten naam bemint, o Heilige Moeder van God. Welnu, behalve het rozenkransgebed, dat zij dagelijks deed, verhief ze voortdurend haar hart tot Haar, Die de Moeder aller menschen is.

Dierbare echtgenoot, berust offervardig in deze beproeving. Mijn kinderen en kleinkinderen, vooral gij mijne dochter in de heilige eenzaamheid, helpt mij door uwe gebeden en goede werken tot God.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.