



Dankbare herinnering aan

Neeltje Gerarda van Doorn

echtgenote van
Theodorus Gerhardus Riesewijk

Ze werd 28 november 1936 geboren te Overdinkel en overleed daar 14 januari 1998. Op zaterdag 17 januari d.o.v. namen we na een avondwake en de uitvaartviering in de Gerardus Majella-kerk te Overdinkel voorgoed afscheid van haar in Usselo.

Neeltje Riesewijk, een hardstikke goeie meid, echtgenote van Theo, met wie ze op jonge leeftijd trouwde en moeder van 4 dochters.

Een actieve vrouw die thuis alles beredderde, terwijl haar man werkte en overwerkte voor het gezin. Tot ze negen jaar geleden dat ongeluk kreeg, waar ze wonder boven wonder dankzij het Roessingh en haar grote wilskracht stukje bij beetje doorheen kwam. Ze vocht zich terug om weer thuis te kunnen zijn in Overdinkel.

Zeer ingrijpende jaren waarin de vrouw die vóór dat ongeluk zo poetste en zong en fietste en altijd druk in de weer voor haar gezin, moest leren niet alleen lichamenlijk, maar ook geestelijk over dat ongeluk heen te komen. Vier jaar terug kon ze - mede door de geboorte van haar jongste kleinkind - weer opgewekt en optimistisch in het leven staan.

Neeltje, een vrouw voor wie haar gezin een leven lang op de eerste plaats kwam met Theo, haar steun en toeverlaat, voor wie ze -zo goed en zo kwaad als dat ging- zonder rolstoel wilde blijven zorgen, koken en wassen.

In de herinnering van de kinderen zal ze voortleven als de vrouw die voor zichzelf altijd de laatste plaats koos. Als de anderen het maar goed en gezellig hadden.

In de herinnering van de kleinkinderen een dappere en lieve oma, die ze graag nog vele jaren hadden meegemaakt, maar die nu zo maar stilletjes in haar slaap van hen is heengegaan.

Neeltje, een vrouw die niet alleen een lamp bij zich had, maar ook olie om totaal onverwacht die andere wereld binnen te gaan waar we haar door onze tranen heen Gods vrede toewensen, Hem dankend voor zo'n vrouw, moeder en oma, zo'n zus en vriendin.

Neeltje, dank voor alles!

Voor uw blijken van meelevens de jaren door en na dit plotselinge heengaan van mijn vrouw, onze moeder en oma danken wij u oprecht.

Familie Riesewijk