



*Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn.*

*Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.*

*De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.*

*Je wilde graag nog verder,
maar verloor dit gevecht.*

Dankbaar gedenken wij

Rudolf Hermannus Doornbusch

weduwnaar van Siny Doornbusch - Quaink

Hij werd geboren op 20 december 1927 te
Avereest. Hij overleed op 27 juni 1998 te
Enschede. Hij werd te ruste gelegd op 2 juli
1998 op het R.K. kerkhof te Ootmarsum.

Onze dierbare vader en opa is van ons heenge-
gaan, vrij kort nadat moeder hem heeft moeten
verlaten. Door zijn ziekte zal de vreugde van de
hereniging met haar voor hem des te groter zijn.
Met hart en ziel gaf hij zich voor het welzijn van
zijn gezin. Met zijn geliefde vrouw spande hij zich
in om verder vooruit te komen.

Hij was een actieve en bedrijvige man, voor wie
werken aan vreugde was. Het faillissement van
"zijn" Schuttersveld bracht hierin een ommekeer.
De laatste jaren zijn voor hem zeker niet gemak-
kelijk geweest. Zonder klacht heeft hij de pijn, de
beporingen en de angst die hij ondervond
gedragen. Zelden heeft hij er over gesproken.
Bijzonder in moeder vond hij een grote steun in
deze moeilijke perioden. Haar heeft hij na haar
dood dan ook erg gemist.

In betere tijden kon hij ervan genieten met zijn
vrouw door het Twentse land te fietsen en de tuin
de mooie bloemen waren zijn grote hobby even-
als het werken in en aan zijn huis. Zijn klein-
dochter was zijn oogappeltje.

Rustig ging hij door het leven. Thuis was de
plaats, waar hij het liefst was en waar hij ook tij-
dens zijn ziektes zoveel mogelijk verbleef.

Voorzien van het H. Oliesel is hij op de vroege
avond van 27 juni 1998 vredig van ons heenge-
gaan, nadat zijn krachten binnen zeer korte tijd
snel afnamen.

Wij bevelen hem in uw gebeden aan.

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze geliefde vader en trotse
opa zeggen wij u onze oprechte dank.

Ben en Ria

Nouska

Odetta en Henk

Gerald