



Dankbaar gedenken we

CONSTANT GUSTAVE TOMMY VAN DOORNUM
echtgenoot van Stella Eleonore Dede.

Hij werd geboren op 22 november 1921 te Batavia en overleed, geheel onverwacht, te Uithoorn op 6 april 1979, 57 jaar oud. De uitvaartdienst in De Burght te Uithoorn en de crematie op Westgaarde, Amsterdam-Osdorp, hadden plaats op 10 april 1979.

We nemen afscheid van een mens, wiens leven goed en zinvol is geweest. Als echtgenoot en vader hield hij van een stipt geordend gezinsleven: ieder moest tot zijn recht komen en in zijn waarde gelaten. Daardoor kon hij streng overkomen en recht door zee gaan. Maar wie hem kende wist, dat dit uit een eerlijke liefde en een sterk rechtvaardigheidsgevoel voortkwam. Hieraan hield hij vast, ook wanneer hij het er zelf niet altijd gemakkelijker door kreeg.

Het moet een hele omschakeling zijn geweest in de zomer van 1955, toen hij op de Zuiderkruis met zijn vrouw en drie kinderen uit Indonesië in Nederland aankwam en hier

een nieuwe toekomst moest gaan opbouwen. Maar op zijn werk bij de KLM in Indonesië had hij al een goede naam verworven, zodat hij hier direkt weer aan de slag kon. Zó hebben kollega's hem getekend: open naar anderen toe, graag mensen terwille zijn, nooit willen teleurstellen, meer geven dan nemen, en dit alles gekruid met een zekere humor; in één woord: een goed medemens.

Daarom durven we hem God in handen geven en bidden:

God van levenden, niet van doden,
Wij vertrouwen het woord van Jezus Christus:
„Wie gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.”

We weten wat U Jezus hebt geschonken:
leven door de dood heen.

Red ook Uw dienaar Tom uit de macht van de dood, herschep hem tot een nieuwe mens en neem hem bij U op, waar „geen rouw en geen gewezen meer is, geen tranen en geen pijn.”

Dit vragen we U door Christus, onze Heer.

ONZE VADER

WEES GEGROET