

*Wij konden niet bij ons houden,  
hij die van ons hield  
Maar hij die van ons hield,  
hielden wij bij ons*

## Bertus Dorenbusch

\* 11 november 1947

† 5 december 2007

Bertus zag 60 jaar geleden het levenslicht in Delden, waar hij tot zijn overlijden met veel plezier heeft gewoond.

Bertus werd geboren als vierde zoon in een groot gezin. Met drie broers boven zich en twee jongere zussen en broers onder zich moest hij zijn plaats in het gezin veroveren. Hij kreeg hierbij veel steun van ma.

Bertus zijn karakter was voeger wat verlegen en het duurde tot zijn dertigste eer hij Marja ontmoette en na enkele jaren verkening trouwden zij in 1981. Samen kregen zij twee kinderen. Digna en Ingmar. Zij waren zijn trots en konden altijd op zijn steun rekenen. Het liefst nam hij hen alles uit handen en regelde alles voor hen.

Bertus was voor zijn kinderen niet alleen een vader maar ook een "maatje". Hij vond het fijn dat hij veel mensen om zich heen had. Vooral jonge mensen. De vrienden en vriendinnen van Digna en Ingmar waren dan ook meer dan welkom aan de Nieuwstraat. Ook de jeugd uit de buurt kwam graag even binnenlopen. Sommigen kwamen dagelijks even bij Bertus binnen wippen.

De vakanties met Marja en de kinderen waren zijn lust en zijn leven. Hier kon hij naar uitzien en intens van genieten.

In 1993 heeft Bertus een zware tijd doorgemaakt. Met zijn allen hebben wij ons toen veel zorgen gemaakt over zijn gezondheid. Na dagen op de intensive care sloeg hij zich er toch door en kon hij weer gaan werken aan zijn herstel. Vanaf die tijd heeft hij altijd in angst geleefd. Bertus heeft zich hier dapper doorheen geslagen. Na enige tijd pakte hij toch de draad weer op en begon hij ook weer de oude Bertus te worden. Op feestjes was hij toch vaak de vrolijke noot. Vorige maand heeft hij nog intens genoten van het feestje voor zijn 60<sup>e</sup> verjaardag.

Bertus zette zich niet alleen in voor zijn gezin maar ook voor anderen.

Zijn grote hobby was het maken van kerstgroepen en kerststallen. Velen hebben dan ook een groep of een stal van Bertus in huis.

Meer dan 40 jaar heeft hij zich ingezet voor de Deldense schietvereniging, waarvan de laatste 25 jaar als voorzitter.

Nooit zal het meer hetzelfde zijn. Maar evenals Bertus in 1993 zullen wij ook nu de draad weer oppakken en verder gaan zoals Bertus dat gewild zou hebben.

*Bertus, Pa*

*Bedankt voor de fijne tijd samen.*

*Wij zullen jou altijd in ons hart bewaren  
en jouw liefde knesteren*

Marja, Digna en Ingmar Dorenbusch,  
broers en zussen.