

Wilt in uw gebeden blijven gedenken

Theodorus Hendrikus te Dorsthorst

die 13 april 1919 geboren werd te Loil in de gemeente Didam. Hij was een zoon van Theodorus Albertus te Dorsthorst en Berendina Geertruida Heusingveld. Hij huwde in het Stadhuis te Hengelo (Gld.) 9 februari 1953 en in de kerk 14 februari 1953 te Keyenburg met

Liza Berendina Jozephina Jansen.

Tijdens het douchen kreeg Theo een hersenbloeding, 21 juli 1977.

Gelukkig was zijn zorgzame vrouw en hun enigste zoon thuis om snel maatregelen te kunnen treffen. Voorzien van de ziekenzalving stierf Theo in de morgen van 10 augustus 1977 in het Losserse ziekenhuis. Hij werd gecremeerd op de Mariadag, 15 augustus 1977 te Usselo.

Thuis was Theo steeds een man met een opgeruimd karakter.

Behulpzaam was hij voor iedereen. In de kerk was hij meer dan 25 jaren collectant. Als hij zelf niet kon, verving Jos hem.

Hij klaagde nooit, zelfs niet toen hij een rustkuur voor de maag moest doormaken.

„De Bamshoeve” kende hem als een ernstige werknemer. Geen wonder, want Theo stamde uit een gezin van negen jongens en drie meisjes. Daar had hij soberheid en eenvoud leren kennen. Heer, U nam Maria op in Uw heerlijkheid. Wilt U nu ook Theo oprichten uit onze kleine menselijkheid, zodat hij met Uw engelen U mag prijzen in de eeuwigheid.

Voor uw belangstelling en bliken van deelneming na het overlijden van mijn lieve man en onze vader betuigen wij U onze oprechte dank.

L. B. J. te Dorsthorst-Jansen
Jos - Gerda