

Dankbare herinnering aan

ALIDA MARGARETHA
DOUMA

Ze werd geboren te Enschede op 23 april 1908. - Ze overleed, gesterkt door de H.Ziekenzalving, op 13 juni 1988. - Na de Uitvaartmis in de St.Jozefkerk deden we haar uitgeleide op 16 juni d.a.v. - Daarna volgde de crematieplechtigheid te Usselo.



Veertig jaar heeft Ali in het onderwijs gewerkt, dertig jaar daarvan in de St.Jansschool. - Ze hield van discipline in de klas, maar juist daardoor bleek haar grote liefde voor de kinderen. Jaren later werd ze nog regelmatig door ouders en oud-leerlingen aangesproken met 'juffrouw Douma'.

Daarnaast deed ze nog heel veel voor mensen om haar heen. Zij gaf bijlessen, hielp velen tijdens de oorlog, bezocht zieken, richtte mede de afd. St.Jozef van de Zonnebloem op, was leidster in de jeugdbeweging en besteedde uren aan borduurwerk voor de kerk.

Ja, zó mogen we haar typeren: thuis was ze zorgzaam voor haar ouders en zussen, en buitenshuis vooral voor de zwakkeren. - Tot het eind toe was ze vol belangstelling voor mensen en bij het zien van nood kon ze niet anders dan haar hart laten spreken. Achter en onder dit alles ging een diep geloof schuil, waarbij ze zich niet afsloot voor nieuwe ontwikkelingen in de kerk.

Uit een boek van een moderne theoloog had ze overgeschreven:

Gemeenschap met God houdt in, een zich inzetten voor de medemens. En: het is volstrekt logisch dat je je dierbaren in God terugvindt, want eeuwig leven is de voltooiing van ons mens-zijn.

In dat geloof is ze na 'n kortstondige ziekte ook ingeslapen. - Nu kan ze zeggen met de psalmist:

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. We zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
(Ps. 126)

Uit dankbaarheid voor Uw meelevens en ter gedachtenis aan haar.

M. E. Douma en familie.