

Een beter leven is ingegaan

### NANNIE DOUMA

Nannie werd 24 oktober 1920 geboren te Enschede. - Dinsdag 29 maart 1983 is zij, na de Zalving der zieken te hebben ontvangen, vol overgave gestorven. — Goede Vrijdag 1 april hebben we haar, na de uitvaartmis in de St. Jozefkerk, uitgeleide gedaan naar het crematorium.

Het volgende heeft Nannie altijd voor ogen gehouden:

Wat een geluk,  
wanneer je niets te verliezen hebt,  
want je hoort bij God thuis.

Wat een geluk,  
wanneer je niet oppervlakkig over de  
ernst van het leven heen leeft, want  
je zult worden getroost,

Wat een geluk,  
wanneer je een mild mens bent, want  
je zult het beloofde land bezitten.

Wat een geluk,  
wanneer je met heel je wezen ver-  
langt dat alles terecht komt, want je  
zult het overvloedig zien gebeuren.

Wat een geluk,  
wanneer je durft vergeven, want je zult  
genadig worden behandeld.

Wat een geluk,  
wanneer je hart ongecompliceerd is,  
want je zult God zien.

Wat een geluk,  
wanneer je vrede brengt, want God  
zal je Zijn kind noemen.

Wat een geluk,  
wanneer je lijdt om te bereiken dat  
alles terecht komt, want je hoort  
bij God thuis.

Pius Drijvers:

„Geïnspireerd door het Evangelie”

---

Voor uw blijken van medeleven tijdens  
de ziekte en na het overlijden van  
onze lieve zus, schoonzuster en tante,  
betuigen wij U onze oprechte dank.

Fam. Douma