



Dankbare herinnering aan

Anna Elisabeth Maria Monnik

geb. DOUWMA

Zij werd geboren op 22 juni 1908 te Losser. Na een welbesteed leven is zij, gesterkt door het H.Sacrament der Zieken, in het Stadsmaten Ziekenhuis te Enschede in de Vrede van Christus overleden op 13 april 1982. Na een plechtige Uitvaartmis in de parochiekerk van Glanerbrug hebben wij op 16 april d.o.v. haar lichaam ter ruste gelegd op het R.K.kerkhof te Enschede.

Op Goede Vrijdag en Pasen, toen de Kerk de verlossing herdacht door Jezus Christus in Zijn dood en Zijn verrijzenis, kwam voor haar plotse-ling die ernstige ziekte, welke uit- liep op haar sterven.

We zijn diep getroffen door dit on- verwachte afscheid. Maar tegelijk zijn wij vervuld van grote dankbaarheid voor alles, wat zij voor ons betekend heeft. Zij was voor ons allen een zeer zorgzame moeder en lieve oma. Met vader, met wie zij 42 jaar intens

gelukkig was heeft zij zich geheel ge- geven aan haar groot gezin, waarin zij, óók in moeilijke tijden, altijd ge- zelligheid en warmte wist te brengen. Samen met hem heeft zij later nog ver- schillende mooie reizen gemaakt. Zijn plotselinge dood, nu 8 jaar geleden, bracht zo'n grote leegte in haar le- ven, dat deze ondanks het meeleven van ons, haar kinderen en kleinkin- deren, met wie ze zich zo sterk ver- bonden voelde, niet te vullen was. Dankbaar was zij, dat zij haar laatste levensjaren kon doorbrengen in het Redemptoristenpark te Glanerbrug, waar zij bemind was bij haar medebewo- ners. Al valt dit afscheid ons zwaar: het rotsvast geloof, waaruit zij steeds geleefd heeft en waarin zij ons haar levenlang is voorgegaan, sterkt ons in het vertrouwen, dat nu zij haar le- vensreis voltooid heeft, haar ster- ven zal uitmonden in de vreugde van de eeuwige Paasmorgen.

Goede moeder, lieve oma:
rust in vrede!

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven en ter gedachtenis aan haar.

kinderen en kleinkinderen
Glanerbrug, april 1982