



In dankbare herinnering aan

Helena Margaretha Douwma

weduwe van Bernardus Hermanus Wissink

Moeder is geboren op 3 september 1917 te Losser en is overleden op 4 april 2002 te Enschede. We hebben haar op 9 april 2002 voor het laatst in ons midden gehad tijdens de viering van de Heilige Eucharistie in de Maria Kerk te Enschede. Daarna hebben we afscheid van haar genomen tijdens de crematiedienst te Usselo.

Moeder was bescheiden van aard. Trad niet graag op de voorgrond. In haar jeugd hielp ze graag haar moeder in 't huishouden om haar tot steun te zijn in hun grote gezin.

Als echtgenote en moeder was ze lief en zorgzaam, maar ook zorgelijk, waardoor ze het vaak moeilijk had. Maar een goed leven voor haar kinderen was haar doel.

Ze genoot later intens van haar kleinkinderen die graag bij haar logeerden. Ze kregen alle aandacht en oma was in 't spel dan weer kind met hen.

Na vaders dood was ze erg bang om alleen te zijn. Mede door de vriendschap en steun van een alleenstaande buurman heeft ze toch nog een paar goede jaren gehad.

De laatste tijd ging ze geestelijk en lichamelijk sterk achteruit.

Op 24 december 2001 is ze opgenomen in het M.S.T., waar ze toch enigszins onverwacht, maar in alle rust is ingeslapen.

We zijn dankbaar dat haar verder lijden is bespaard.

Moeder, oma, bedankt voor alles

Wij willen allen hartelijk danken voor het getoonde meelevens.

Bennie en Ria
Marleen
Peter
Gerard en Anja
Patrick-Samantha
Martine