

Ter gedachtenis aan
**NICOLAAS EVERHARDUS
DOUWMA**
echtgenoot van
**GERHARDA GEERTRUIDA
ENGBERSEN**

Hij werd geboren te Losser, 13 oktober 1918 en overleed in zijn woning te Enschede, na het ontvangen van de Ziekenzalving, op 30 april 1987.

Bij zijn Uitvaart werd op 4 mei d.o.v. de H.Eucharistie gevierd in de kerk van De Goede Herder te Enschede, waarna de crematie volgde te Usselo.



Ruim 36 jaar is hij gelukkig getrouwd geweest en voor zijn vrouw en drie kinderen heeft hij met liefde en inzet van alle krachten geleefd en gewerkt. Zij waren zijn trots, en hun verdriet en pijn werden door hem als zijn eigen verdriet en pijn ervaren.

Zijn 'gouden handen', die alles konden maken, stelde hij meer dan veertig jaar in dienst van zijn werkgever

Vroom en Dreesman. - In zijn vrije tijd kon men hem thuis treffen, want zijn huis was zijn thuis. - Daar kon hij zijn geest verfrissen door te puzzelen en zijn liefde voor de natuur uitleven bij zijn vogels en zijn plantjes.

Voor de kerk van *De Goede Herder* is hij dienstbaar geweest als collectant en trouw gebleven aan deze parochie, ook toen zij elders gingen wonen.

Zijn geloof beleefde hij zonder overbodige franje en hij kon, zonder zichzelf ontrouw te worden, vol begrip staan in de vele ontwikkelingen.

Toen enkele maanden geleden duidelijk werd, dat hij ongenaeslijk ziek was heeft hij moeten worstelen om tot overgave te komen. Temidden van zijn gezin ontving hij de Ziekenzalving en kort daarna gaf hij zijn leven in Gods Hand.

Moge deze stoere en gelovige echtgenoot, vader en opa, zijn bestemming gevonden hebben in Gods Liefde in het Vaderhuis.

Uit dankbaarheid voor Uw zorg en Uw moeleven; ter nagedachtenis aan hem.

Mevr. G. G. Douwma-Engbersen
Kinderen en kleinzoon