



Dankbaar blijven wij gedenken

## Martha Drasyk

sinds 13 maart 1986 weduwe van

Paul Johan Bosch

Zij werd geboren te Gladbeck (Dld.) 31 januari 1922 en overleed vrij onverwacht, nog voorzien van 't Sacrament der Zieken, in het R.K. ziekenhuis te Oldenzaal 29 maart 1989. Na de Requiemmis op 1 april werd zij bij vader begraven op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

---

Ruim drie jaar na het overlijden van vader, dat zij moeilijk heeft kunnen verwerken, is nu moeder van ons heengegaan. Beide op een leeftijd, waar voor de meesten van ons nog een nieuwe levensperiode begint.

Al is hun leven niet lang geweest, het is meer dan goed besteed. Ook moeder heeft hard gewerkt voor gezin en bedrijf.

Moeder was een vrouw van weinig woorden. Wat vaak door mensen breed en uitvoerig gezegd wordt werd door haar gedaan zonder dat daar over gesproken hoefde te worden.

Ze wilde anderen maar vooral haar kinderen niet met zorgen belasten.

Ze overwoog alles bij haar zelf en bewaarde dit dan in haar hart, dat in haar leven zoveel goeds heeft uitgestraald.

Rustig en kalm is zij door het leven gegaan, altijd bedacht op het welzijn van de kinderen en Huub en Stef, haar kleinkinderen en daarbij de zorgen van het leven gekend heeft als geen ander.

Nu is er een eind gekomen aan dit leven, dat ons zo dierbaar was. Haar heengaan geeft verdriet maar de herinneringen aan haar, stemmen ons tot dankbaarheid.

God heeft haar bij Zich geroepen en zij is nu bij vader.

Samen zullen zij daar over ons waken.

Moeder, rust in vrede.

Maria, Moeder van Altijdurende Bijstand, bid voor ons.

Voor uw deelneming, ondervonden na het overlijden van onze lieve moeder en oma, betuigen wij u onze oprechte dank.

FAMILIE BOSCH