



Dankbaar gedenken we

Catharina (Toos) – J.T.M. Drenth

weduwe van

Harry – A.B.M. Hulshof

Ze werd geboren te Oude Pekela op 17 oktober 1909. Ze overleed, na het ontvangen van de H. Ziekenzalving, op 18 mei 1999 in haar eigen woning te Lichtenvoorde. Na de uitvaartmis in de St. Bonifatiuskerk op 21 mei d.a.v. hebben we haar te ruste gelegd op het r.-k. kerkhof.

Mevrouw Toos Hulshof-Drenth had twee plaatsen, waaraan ze zeer gehecht was: het huis aan de Middachtenstraat dat ze daar 45 jaar geleden hadden laten bouwen en de Bonifatiuskerk waar ze al die jaren zoveel vieringen heeft meegemaakt. Wel een bewijs hoe ze, samen met haar man Harry, haar leven inhoud gaf vanuit haar geloof.

Naast alle fijne dingen in haar leven was er het grote gemis van kinderen en sinds 11 januari 1985, het verlies van haar man. Maar met steun van haar vriendinnen lukte het haar de draad weer op te pakken.

Toos was heel gewoon en echt geïnteresseerd in mensen. Zo was ze 45 jaar geleden één van de oprichtsters van de Zonnebloem, afdeling Lichtenvoorde.

Ze kon ook intens genieten van haar mooie huis vol licht en zon en van de vele vakanties die ze, samen met haar vriendinnen, vierde. Ook speelde ze graag tennis. Later werd haar sportinteresse passiever. Wel deed ze mee aan de bejaardengym in Antoniushove.

Vijftien jaar geleden begon haar ziekte. In het begin was Marijke haar grote steun, maar later vormden meerderen met haar een verzorgend team, waardoor ze thuis kon blijven en de nodige verpleging kreeg. Dankbaar was mevrouw Hulshof daarvoor.

De ziekenzalving was er een gelovig teken van, hoe God dóór mensen zorgt voor mensen en hoe Christus tot het einde met ons meetrekt.

*"Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zoals een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek Zijn aangezicht . . ."*

(G.V.L. 570, 1a)



Namens de familie willen wij u bedanken voor de steunbetuiging en het medeleven bij het overlijden van Toos.

fam. Hulshof
fam. Drenth