



Als U dit plaatje leest, bid dan even voor

HELENA THERESIA BAKKER-DRENTH

Zij werd geboren te Wildervank op 4 juli 1910.
Sinds 12 december 1975 was zij weduwe van

RUDOLF BAKKER

Na een vrij langdurige ziekte is zij, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, in de vrede van Christus overleden te Enschede op 6 september 1991.

Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel van het Dr. Ariënsthuis namen wij op 11 september afscheid van haar.

Samen met vader heeft zij, in moeilijke tijden, heel hard gewerkt voor haar grote gezin, zodat het haar kinderen in huis aan niets ontbrak. Eerst in Stadskanaal en sinds 1955 in Enschede om daar een beter bestaan voor haar kinderen te kunnen opbouwen.

Met liefde gaf zij haar zorg en aandacht aan vader toen zijn geestelijke en lichamelijke krachten minder werden.

Vaak hebben zorgen van het leven haar gedachtenwereld zo beheerst, dat zij de vele moole dingen niet altijd positief wist te benaderen.

In het Dr. Ariënsthuis, waar zij de laatste 7 jaar doorbracht, schonk zij veel aandacht aan anderen, zoals zij ook zelf veel aandacht ontving, niet alleen van kinderen en kleinkinderen, maar ook van bewoners en personeel, zeker toen zij ongeneeslijk ziek werd. De kapel nam die jaren een grote plaats in in haar leven. Zich telkens verenigend met Christus in de

Eucharistie, had zij ook een grote liefde voor Maria. Meerdere malen ging zij op bedevaart naar Kevelaar en ook naar Maria's heiligdom in Lourdes.

Heer God en Vader, nu onze moeder en oma haar aardse pelgrimstocht volbracht heeft, bidden wij U: laat haar nu binnengaan in Uw Rijk van vrede en bewaar ons allen, met elkaar verbonden, in Uw liefde.

Moge zij rusten in vrede.

Uit dankbaarheid voor Uw meelevens en tergedachtenis aan onze moeder en oma.

Kinderen en kleinkinderen.