

Ter vrome gedachtenis aan

† **Mevr. Catharina Maria  
van Dreumel,**

weduwe van de Heer

**Albert A. M. v.d. Acker,**

geb. 28 Aug. 1881 te Wamel, gesterkt  
door het H. Oliesel, overleden 18 Juli  
te Culemborg in het R.K. ziekenhuis  
en begraven 22 Juli 1954 op het R.K.  
kerkhof te Wamel.

De H. Schrift vraagt in het boek der Wijsheid: „Een sterke vrouw, wie kan ze vinden, als iets van verre en vreemde landen, zo is haar waarde”. Zulk een persoon nu was deze vrouw. Met vaste hand leidde zij eerst met haar man, later alleen - de bejaarden van „Brenlano”, jarenlang. Sterk en plichtsgetrouw deed zij dat, maar tegelijk met vrouwelijke goedheid en toewijding: „woorden van goedheid, lagen op haar tong.” Zo vergat zij zichzelf en leefde voor alles voor hen, die aan haar zorgen waren toevertrouwd. Die kracht en goedheid bloeiden op, uit degelijke vroomheid. In de H. Mis, Communie en gebed vond zij Christus als haar voorbeeld. Christus als haar steun. Kan het anders dan dat Hij nu gereed staat met de overwinningspalm die Hij schenkt aan zijn getrouwen! En wij bidden met des te meer overtuiging: Heiden zij uw plaats in vrede en uw woning in het heilige Sion.

Door Christus onze Heer.

Onze Vader — Wees gegroet.

Zij leve in de vrede van Christus.