

Gedenken wij in ons gebed en speciaal bij de viering van de H. Eucharistie :

FRANCINA HENRICA VAN DREUMEL

weduwe van

FRANCISCUS VAN DER DONK

geboren te Boven-Leeuwen 28 mei 1879, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk overleden te Beneden-Leeuwen 15 maart 1977. Haar uitvaart en begrafenis vonden plaats in de parochie van de H. Willibrordus te Boven-Leeuwen op 18 maart 1977. Zij werd te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof van de parochie in Boven-Leeuwen.



Van krachten uitgeput, stierf zij op gevorderde leeftijd en in volheid van dagen. Bijna acht en negentig jaren is moeder geworden. Op haar leven en werken past zo mooi de tekst uit de H. Schrift :

„Beveelt uw kinderen rechtvaardigheid te oefenen, aalmoezen te geven, God indachtig te zijn en Hem te loven te allen tijde in oprechtheid en uit al hun vermogen” Tob. Ja, ze was een vrome en diepgelovige moeder, die in haar naaste of verre omgeving geen onrechtvaardigheid kon verdragen. Dat heeft ze haar kinderen dan ook diep ingeprent. Maar zelf was ze goed voor anderen, want ze kon alles missen. Deze zin voor rechtvaardigheid en voor goedgeefsheid vonden hun wortels in haar diep geloofs- en gebedsleven. Geen wonder, dat zo een moeder soms moeilijk vele veranderingen en vernieuwingen in het kerkelijk leven kon verwerken. Maar niets of niemand heeft haar kunnen afbrengen van haar Heiland en Verlosser, Die haar nu volledig en eeuwig tot Zich geroepen heeft. In haar gebedsleven vond ze steun en kracht en de rozenkrans was haar lievelingsvoorwerp en haar wapen.

Op 't laatst droeg ze de rozenkrans zelfs om haar hals, alsof ze bang was dat haar dit gebedsmiddel nog zou ontnomen kunnen worden. Ze voelde zich dicht bij haar Moeder Maria en zo ook dicht bij de Verlosser. Dierbare moeder, wij danken U voor al uw zorgen en uw gebed. Wij zijn gelovig blij voor de volledige verlossing, die Jezus Christus u gegeven heeft. Blijf voor ons een voorspraak bij God in de hemel. Dierbare kinderen en kleinkinderen hebt dank voor jullie liefde en zorg. Neemt een voorbeeld aan mij en laat alles wat mij zo lief en heilig was, ook jullie een steun in 't leven zijn.



Voor Uw medeleven en gebed bij 't overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en grootmoeder, zeggen wij U onze oprechte dank.

FAMILIE VAN DER DONK

Boven-Leeuwen, 18 maart 1977