

In de vrede van Christus rust

† FRANCISCUS VAN DREUMEL

Geboren 21 juni 1892 te Wamel en
aldaar overleden 4 maart 1970, na
voorzien te zijn van het Sacrament
der zieken.

Het laatste jaar is voor hem echt een jaar
geweest van vallen en opstaan.

Een ongeneselijke ziekte knaagde aan
zijn lichaam, maar zijn oersterke natuur
deed hem telkens weer terugkeren uit het
ziekenhuis.

Toch was hij zelf er diep van overtuigd,
dat hij niet lang meer zou leven. Ik ga
dood, zei hij dikwijls.

En nu is hij nog vrij onverwachts van
ons heengegaan.

Hij was een diep gelovig mens, die bij
alles zijn toevlucht nam tot God. Gast-
vrij en goed was hij voor iedereen.

Missiewerken en andere liefdadige instel-
lingen deden nooit vergeefs een beroep
op hem. Wij mogen daarom vertrouwen,
dat God zijn trouwe dienaar de eeuwige
rust en vrede geschonken heeft.

Voor Uw medeleven betoond bij het
overlijden van onze broer en oom,
betuigen wij U onze oprechte dank.

FAM. VAN DREUMEL

Wamel, maart 1970