

*In de vrede van Christus rust*

LEONARDUS VAN DREUMEL

*Geboren te Druten 30 dec. 1889 en overleden te Tiel 17 juni 1977, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der Zieken.*

*Hij werd begraven op het R.K. kerkhof te Wamel op 21 juni d.a.v.*

†

Laat nu o Heer, uw dienaar maar in vrede gaan. Deze woorden zijn volledig van toepassing op onze dierbare overledene. Zoals hij geleefd heeft, zo is hij ook gestorven: kalm, rustig geheel overgegeven aan de Wil van God.

Onze dierbare overledene had weinig nodig voor zichzelf. Hij leefde vrij sober. Maar liefdadige instellingen konden altijd een beroep op hem doen. De missie droeg hij een warm hart toe en geen enkele bedelbrief bleef onbeantwoord.

Zijn grootste vreugde vond hij in God. Trouw hield hij vast aan de hem vertrouwde en dierbare gebruiken.

Terecht mag nu de versleten rozenkrans zijn vingers omstrengelen.

Wij die achterblijven mogen ons troosten dat Gods trouwe dienaar in Christus de eeuwige vrede en vreugde gevonden heeft.

*Voor de vele bliken van medeleven, betoond na het overlijden en bij de begrafenis van onze dierbare broer, zwager en oom, zeggen wij u hartelijk dank.*

*Familie van Dreumel*

*Wamel, juni 1977*