

Ter dankbare herinnering aan

JOHAN G. VAN DRIESSCHE

echtgenoot van

Maria Kindt

Hij werd geboren te Terhole op 18 juli
1922 en overleed daar plotseling op
7 augustus 1975.

Wat erg, zo plotseling afscheid te moeten nemen van iemand, die ons zo intens dierbaar was.

Het ene moment nog gezond en dan.. ineens dood.

Bij zo'n heengaan beseffen we weer zo goed wat ons geloof in Christus voor ons betekent.

Het geloof in een goede God en vader. Dit geloof: te weten dat onze pa nu gelukkig is, helemaal.

Herinneringen worden opgehaald:

Hoe hard hij gewerkt heeft.

Hoe goed hij was.

Hoe gelukkig we samen waren. Onlangs nog ons zilveren huwelijksfeest gevierd. Lieve vrouw en kinderen. Samen met jullie heb ik geprobeerd iets moois van

het leven te maken. Wees er van overtuigd dat ik blijf zorgen. In ons gebed blijven we één met elkaar.

Gebed: God, wij danken u voor zo'n zorgende, gelovige vader.

Vergeef hem zijn tekorten en geef hem de eeuwige rust. Amen.

Dank u voor uw medeleven

Dank u voor uw gebed.

Maria van Driessche-Kindt

Paul

Jacqueline

Monique

Arnold