

In dankbare herinnering aan

ANN VERMEULEN - DRIESSENS

weduwe van Gerrit Vermeulen.

Zij is geboren te Gilze-Rijen

1 november 1917.

Overleden op 8 maart 1988 te Enschede.

Dankbaar en vol goede herinneringen aan de goede zorg en liefde die we van haar mochten ontvangen, nemen we afscheid van onze moeder, groot- en overgrootmoeder.

Vlijtig als ze was, strevend naar perfectie, hechtte ze veel waarde aan het oordeel van een ander en probeerde het iedereen naar de zin te maken.

Indien haar steun nodig was, wist ze ondanks haar vele eigen ziektes, krachten te

ontwikkelen die voor een ander van onschatbare waarde waren.

Samen zijn vader en moeder naar Lourdes geweest waaruit ze veel kracht hebben geput.

Na het verlies van vader, schikte zij zich moedig en op een geheel eigen wijze in haar lot, waarbij ze houvast zocht bij haar kinderen in momenten van eenzaamheid. Hopend dat de kracht, opgedaan in Lourdes, haar heeft kunnen sterken in het afscheid van het aardse, wensen we haar de eeuwige rust.

Voor uw blijken van belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van moeder betuigen wij U onze oprechte dank.

Kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkind.