



In dankbare herinnering aan

## † JAN DRIETELAAR

echtgenoot van  
Diny Wissink

Hij werd geboren in Stepelo, op 18 december 1928. Hij overleed op 9 november 1998 in het SMT de Hengelo. We hebben afscheid van hem genomen op 13 november tijdens de uitvaart in de Lambertus Basiliek te Hengelo en we hebben hem te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats aan de Deurningerstraat.

Onverwacht is hij van ons heengegaan. Nog maar kort tevoren had hij uitgerekend dat hij nog zo'n 26 jaar had te gaan; zijn vader werd 95.

De laatste dag nog heeft hij gewerkt, precies zoals hij het wilde. Het ondernemerschap zat hem in het bloed. Van jongs af aan wilde hij een bedrijf beginnen. Toen het bedrijf er was, wilde hij onder geen voorwaarde stoppen. Zijn bedrijf was zijn werk en zijn werk was zijn leven.

Vanuit de techniek, zijn passie voor motoren en wellicht ook vanuit zijn geboortestreek was er zijn interesse in Duitsland, Duitse tv, Duitse muziek en uiteraard, Mercedes. Naast zijn werk hield hij van de goede dingen van het leven. Hij hield van zijn huis, maar vooral van zijn tuin. Bekend was zijn

rookmanie; soms brandden er drie sigaretten tegelijk. Dat hij later eenzaam in de garage moest roken, had hij er graag voor over. Het opgeven daarvan moet hard zijn geweest, maar hij hield vol. En stelde zich ook tevreden met een borreltje en een plakje boerenmetworst bij de televisie.

Met het verstrijken van de jaren werd hij ijdelier. Hij ging zich beter kleden, verzorgen. Wat was hij trots toen hij op tv verscheen en mensen hem herken- den. Hij ging op vakantie, ging veel meer uit en kon daarvan intens genieten.

Hij werd wel eens geplaagd; drie getrouwde dochters, maar kleinkinderen, ho maar. Daarna zou hij er in een paar jaar zeven krijgen. Hij sprak er niet veel over, maar we weten dat hij daar ook heel trots op was. We herinneren hem graag zoals hij glunderend naar de spelende kleinkinderen kon kijken.

Hij hield zoveel van techniek, maar ook van de natuur. Hij hield zoveel van auto's, maar ook van wandelen. Hij hield zoveel van zijn werk, maar ook zoveel van zijn thuis.

We nemen afscheid van een veelzijdige, boeiende, maar vooral lieve en zorgzame man.

We bedanken allen die ons, bij het overlijden van onze dierbare man en vader, blijk van medeleven hebben gegeven.

Diny Drietelaar-Wissink en kinderen