



God, Vader van barmhartigheid, ontferm U over

Carolina Gertrud Anna Drost

echtgenote van

HENDRIKUS HERMANUS OLTHOF

Zij werd geboren te Gronau i/W 18 maart 1907. Gesterkt door het sacrament der zieken is zij op 9 sept. 1973 in Christus' Vrede overleden in het Dinkelziekenhuis te Losser. We hebben haar lichaam 13 sept. d.a.v. ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Glanerbrug.

Geen mens leeft voor zich zelf. Als iemand dit waar gemaakt heeft, dan is het wel de dierbare overledene, van wie wij nu afscheid nemen. Want tijdens haar leven stond zij altijd als een echte moeder klaar ten dienste van haar man en kinderen. Voor haar zelf vroeg ze niets. Haar grootste zorg was, dat haar kinderen en kleinkinderen maar genoeg kregen.

Jarenlang is zij ziek geweest, maar haar humeur leed er niet onder. Alleen zijn was een gruwel voor haar: het liefst had zij al haar kinderen en kleinkinderen om zich heen.

Moeder is ons voorgegaan naar het land der levenden, waar iedere traan uit onze ogen zal worden weggewist. Wij hopen haar te mogen volgen en haar gelukkig weer te zien bij de Heer.

ONZE VADER

WEES GEGROET

Voor uw blijken van deelneming bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, behuuden en grootmoeder, zijn wij u dankbaar.

H. H. OLTHOF

kinderen, behuuden en
kleinkinderen

Glanerbrug - Past. Meijerstraat 28