



Een dankbare
en blijvende herinnering aan

Gerhard Droste

Hij werd op 27 februari 1932
in Overdinkel geboren.
In 1960 trouwde hij met Annie Scheffer.
Na een ongeneeslijke ziekte overleed
hij thuis op 22 juni 2000.
We hebben hem op 26 juni,
na de Uitvaartviering in de
Maria Geboortekerk te Losser, te ruste
gelegd op het R.K. kerkhof.

Lichtstraaltje

Wanneer je ogen niet meer lachen zullen,
het prachtig blauw daarin verstorven ligt,
dan zal je nog één wens van ons vervullen
en tot ons komen in onze droefenis.

Dan zal je zeggen dat aan Gene Zijde
Een heerlijk leven is, een voortbestaan
en dat je op ons wacht.... om daarna blijde,
tezamen naar het grote Licht te gaan.....

We zijn dankbaar voor uw medeleven,
betoond tijdens de ziekte en na het overlij-
den van mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa.

Annie Droste-Scheffer
Kinderen en kleinkinderen