



*"De mens is als gras dat spoedig verdort,
hij bloeit maar zo kort als een veldbloem" Ps 103*

Dankbaar willen wij in onze herinnering
vasthouden

Gerhardus Johannes Droste

Gerry werd geboren te Overdinkel, als 6^{de} in
'n gezin van zeven kinderen,
op 12 november 1948.

Hij overleed temidden van z'n naaste familie,
vol overgave, in volle berusting, thuis,
op 25 oktober 2001.

Hij werd gecremeerd te Usselo op 30 oktober.

Wie had drie maand geleden kunnen vermoeden dat Gerry zo dicht voor de poort van de dood stond en dat hij z'n 53^{de} verjaardag niet meer zou halen? Begin augustus ging hij voor het eerst naar de dokter. Alles ging toen héél snel....., ziekenhuisopname, operatieve ingreep, behandeling enz. We leefden allen met hem mee, in 'n afwachtende spanning. En Gerry leefde met òns mee. Hij gaf zich geleidelijk aan over toen de toestand uitzichtloos bleek. Hij regelde alles, zoals hij dat altijd gewend was, toen hij de dood duidelijk voelde naderen: z'n thuiskomst uit het ziekenhuis, de zakelijke dingen van het bedrijf, de op handen zijnde ontmoeting met God.

Hij was rustig en niet bang om te sterven. Vol overgave van zichzelf, in tastend geloof in God zijn Schepper, vroeg hij zélf om bediend te mogen worden. Op de vooravond van zijn heengaan uit ons midden ontving hij het H. Sacrament van de Ziekenzalving, met moeder, broer Johan en andere dierbaren naast zich. Hij was zich bewust van het naderend einde en bad, ondanks alle pijn, in volle overgave met ons mee. Gerry's talenten kwamen in de loop der jaren duidelijk te voorschijn en hij gebruikte en ontwikkelde ze, door keihard te werken en samen met Johan 'n prachtig loonbedrijf op te bouwen. Hij ging met de tijd mee en moderniseerde, wáár en wanneer dat nodig was. Gerry was geliefd bij jong en oud, altijd goedlachs en met 'n goed hart. Hij hield van Duitse en Tiroler muziek. Werken was z'n lust en z'n leven. Toch is verdriet ook hem niet bespaard gebleven. Samen met moeder volgde hij altijd trouw de 's zondagse eucharistie-vieringen op de televisie om er kracht uit te putten voor moeilijke momenten. Gerry, wij zullen je nooit vergeten. We danken je voor alles wat jij hebt betekend voor ons. Moge je vanuit de hemel bij God voor ons ten beste spreken en ons begeleiden op onze verdere levensreis. Dank voor alles en rust in vrede.

Voor uw blijken van belangstelling tijdens de ziekte van Gerry en na zijn overlijden zeggen wij u oprecht dank.

Moeder, Johan en familie