



Gedenk in Uwe gebeden de ziel van Zaliger

Johan Hendrikus Droste

Echtgenoot van

ANNA MARIA WOLTERS

De overledene werd geboren op 17 Juni 1913 te De Lutte; voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden; hij overleed 20 Jan. 1953 in het R.K. Ziekenhuis te Enschede en werd 23 Jan. begraven op het kerkhof van de parochie te Losser

Met hem is heengegaan een rustig, vredig man; een diepgelovig christenmens, een vurige minnaar van de Moeder Gods, een echtgenoot vol tedere liefde en zorg, een vriend die geacht werd door ieder die hem kende.

Hoe pijnlijk is het sterven van deze man in de kracht van zijn jaren. Al te vroeg naar onze begrippen is hij opgeroepen, maar zijn gedachtenis is een lofprijzing aan de goede God, door Wiens genade hij in zijn leven en in zijn lijden ons allen ten voorbeeld blijft.

Zijn kwaal maakte hem niet ontevreden, maar heeft hem nog meer gelouterd van zijn onvolmaaktheden.

God, Uw raadsbesluiten zijn ondoorgrondelijk en Uw wil is hard voor ons. Maar wij willen niet ontroostbaar zijn bij dit afscheid, want het is slechts een afscheid in dit leven en een overgang naar de eeuwige vreugde hiernamaals.

Mijn dierbare vrouw, die mij altijd terzijde hebt gestaan: zwaar is de slag die u treft. Ziet op naar God. Hij beproeft niemand boven zijn krachten. Bid met mij: „Heer Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. H. Maria bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.” Spoedig zien wij elkander terug.

Familieleden en vrienden, blijft mij gedenken in uw gebeden en offers. Moeder Maria zij u aller voorspreekster.

Hij ruste in vrede