



In dankbare herinnering aan

**JOHANNA CATHARINA BERENDINA  
DROSTE**

weduwe van

**JOHANNES BERNARDUS SPIT**

Zij werd geboren op 21 februari 1903 te Emsdetten en overleed op 25 augustus 1991 te Hengelo Ov.

Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens een Uitvaartmis in de St. Lambertuskerk te Hengelo Ov., waarna we haar begeleid hebben naar het crematorium te Usselo op donderdag 29 augustus 1991.

Geheel voorbereid is moeder van ons heengegaan. We dragen een dierbare herinnering aan haar mee in ons hart. Zij was een goede vrouw, die rustig haar eigen weg door het leven ging. Jarenlang heeft ze met grote werklust haar gezin geleid. Ze was een goede moeder

voor haar kinderen en voor vader was ze een grote steun. Ze stond hem met raad en daad bij in zijn werkzaamheden voor het bedrijf. Zo heeft ze met haar gezin veel gelukkige jaren beleefd.

Toen ze in latere jaren ziek werd en daarna ook vader, braken er moeilijke tijden aan voor hen allebei, maar gelukkig werden er oplossingen gevonden.

We zijn dankbaar dat vader en moeder hun 60-jarig huwelijksfeest nog samen hebben kunnen vieren als een gelukkige afsluiting van hun leven. Toen moeder op het Dr. Borsthuis verbleef, waar ze een liefdevolle verzorging genoot, vond ze het altijd erg fijn dat de kinderen en vooral ook de kleinkinderen haar regelmatig kwamen bezoeken. Dat heeft haar veel kracht en sterkte gegeven. Ze was er dankbaar voor.

Moge zij thans opgaan naar het eeuwig Licht en weer verenigd worden met vader, die zij de laatste 2 jaar zo node moest missen. Mogen zij samen vanuit de hemel voor ons allen goede voorsprekers blijven.

*Zij ruste in vrede.*

Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma, zeggen wij U onze hartelijke dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.