

Gedenk in Uw gebed en H. Misoffer
de ziel van de weledelgeboren heer
LAMBERT VAN DRUENEN

Begiftigd met het Gouden Erekrus

"Pro Ecclesia et Pontificie"

Echtgenoot van Mevrouw

ELISABETH J. VERHAGEN

geboren te Hintham 20 september 1900, en overleden
te 's Hertogenbosch 5 maart 1959, nog gesterkt door
de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Met zijn naam zal de herinnering verbonden blijven
van een meer dan gewone goedheid.

Goed-zijn was hem een behoefte en een vreugde.

Rechtschapenheid verbond hij aan goedheid. Hij nam
geen blad voor de mond, wanneer spreken plicht was,
en hij wist de vriendenhand te drukken met een hem
kenmerkende gemoedelijkheid.

Zijn diepgeworteld Geloof gaf hem het telkens te-
rugkerende woord in tijdens de jaren van zijn ziekte:
„wie alles aanneemt uit de Hand van God vindt altijd
berusting en troost”.

Zijn vele verdiensten, erkend door het hoogste
Kerkelijk gezag, mogen hem een rijke beloning ver-
werven bij God in de hemel.

Dierbare echtgenoot en kinderen, dankbaar ben ik
jegens allen, die goed voor mij waren; het meest toch
jegens U, die mij met nooit verzwakkende liefde en
zorg hebt omringd.

De Zoete Moeder van Den Bosch moge ons ver-
trouwen op Haar belonen; mij tot voorspraak en U
tot bescherming zijn.

H. Hart van Jezus, ontferm U over mij.

Zoete Moeder, Maria, bid voor ons.