

Ter nagedachtenis aan
KEES VAN DRUNEN
echtgenoot van
Truus Florie

Geboren op 27 mei 1933.
Overleden op 18 mei 1985 te Boxtel.

Geheel onverwacht is het hart van Kees, dat altijd voor iedereen klopte, stil gevallen. Zijn plotselinge dood op nog jonge leeftijd, vervult iedereen met sprakeloosheid. We kunnen hem eigenlijk niet missen, want hij had nog zoveel voor ons kunnen betekenen.

Zijn leven was verbonden met de natuur, iets dat hij van zijn vader meegekregen had. Hierdoor werd zijn werk ook zijn hobby. Temidden van die natuur, op de grond waarmee hij zich het meest verbonden voelde, is hij van ons heengegaan.

Hij was iemand die recht door zee ging, altijd voor iedereen klaar stond, waardoor hij veel vrienden had.

Zijn grootste zorg was voor zijn gezin. Hij verheugde zich er ieder jaar op om er samen met de huifkar op uit te trekken. Dan kon je zien dat hij van zijn gezin en van de natuur genoot.

Ondanks alles bleef hij opgeruimd.

Lieve man, vader: graag hadden we je nog lang bij ons gehad, maar nu de ziekte zich zó ontwikkelde berusten we in je dood als een vredige oplossing voor jezelf.

Truus, heb dank voor je liefde en toewijding, in de goede en minder goede jaren. Blijf opgewekt en moedig door het leven gaan.

Lieve kinderen, er was geen tijd om afscheid te nemen; moge God jullie zegenen en bewaren. Blijf voor elkaar zorgen en weest moeder tot steun.

Voor de vele blijken van medeleven onderonden bij de ziekte en het overlijden van mijn man en onze lieve vader, zijn wij u zeer dankbaar.

T. van Drunen-Florie
en kinderen