



Bid voor de Ziel van Zaliger

Theodorus Henricus Martinus v. Drunen,

Echtgenoot van

Maria Geertruida Antonia Assink.

Geboren te 's-Hertogenbosch 9 Dec. 1876,
overleed hij na voorzlen te zijn van de
H.H. Sacramenten der Stervenden den
29 Mei 1941 en werd 3 Juni d.o.v. op
het R.K. Kerkhof te Lonneker begraven.

Benauwdheid heeft mijn hart beklemd
en ziekte mijn levenskracht gesloopt, maar
mijn lippen hebben Uw naam geloofd O
Heer en Uw vertroosting heeft mijn ziel
gesterkt. Ps. 118, 143 en 93, 19.

Dierbare kinderen zoolang als mijn krach-
ten het toelieten, heb ik gearbeid voor U
en tot 't einde toe was ik bezorgd voor
U, waarvan mijn laatste woorden getuig-
den: het heengaan uit 't leven viel mij
zwaar bij de gedachte aan U, maar ik heb
mij getroost in de gedachte dat gij beter
Vader dan Moeder kunt missen.

Houdt Uw Moeder in eere, blijft eens-
gezind onder elkander, volg 't voorbeeld
na dat ik U heb gegeven, dan kan Uw
Vader in vrede rusten.

ONZE VADER — WEES GEGROET.

O Maria, Moeder van God en Moeder
van barmhartigheid, bid voor ons en voor
de overleden geloovigen (100 dagen afl.)

H. P. Vos — Koster — Lonneker