



Om te moeten missen wat onmisbaar is

## Gerhard Dubbelink

echtgenoot van  
Marietje Rickhoff  
en papa van Ralph.

Hij werd geboren op 6 augustus 1934 in De Lutte. Na gesterkt te zijn door de H. Zalving der Zieken is hij ontslapen op 23 maart 1987 in het ziekenhuis „Ziekenzorg” te Enschede. Na de H. Eucharistieviering in zijn parochiekerk hebben we hem begeleid naar het crematorium te Usselo op 27 maart d.a.v.

Na een kortstondige en ernstige ziekte is pa van ons heengegaan.

Daarom zijn wij bedroefd, want hij laat een lege plaats achter, maar tegelijk zijn we ook dankbaar dat hem veel leed bespaard is gebleven.

Vredig en zonder pijn is hij ons naar een nieuw leven voorgedaan, vertrouwend op Gods goedheid.

We zullen trachten zijn goede voorbeeld te volgen. Hij was bezorgd voor het geluk van zijn vrouw en zoon.

Het was een man met wie je fijn kon samenwerken, voor iedereen in zijn omgeving

had hij belangstelling en voor zijn collega's was hij een gezellige prater, daarom was ook niets voor hem te veel en wilde hij alles doen wat van hem gevraagd werd.

Herinneringen aan vele mooie momenten van geluk, helpen ons om dit zware verlies te kunnen verwerken.

Moge God zijn liefde, zijn zorg, zijn belangstelling en toewijding voor zijn gezin en medemens bekronen door hem op te nemen in Zijn heerlijkheid.

Marietje en Ralph, treur niet te veel om mij. We hebben samen een paar mooie en fijne jaren gehad. Wees goed en lief voor elkaar en blijf mij gedenken in jullie gebed.

Onze Vader - Wees Gegroet

We zijn u oprecht dankbaar voor de vele blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en mijn lieve en onvergetelijke papa.

Marietje  
Ralph

De Lutte, maart 1987  
Zwaluwstraat 16