

Een dankbare en fijne herinnering aan

**Johan Dubbelink**

echtgenoot van

**Marietje Eppink**

Hij werd geboren in de Lutte op 4 juli 1930. Hij overleed, voorzien van H. Sacrament der Zieken, in het Medisch Spectrum Twente in Enschede op 10 juli 1997. Op 15 juli hadden we hem voor het laatst in ons midden tijdens een eucharistieviering in de Drieënhedskerk te Oldenzaal, waarna we hem hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats op de algemene begraafplaats.

*Zijn handen hebben voor ons gewerkt,  
zijn hart heeft voor ons geklopt,  
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.  
Hij heeft zijn taak volbracht.  
Hij ruste in vrede.*

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend en gedaan nemen wij afscheid. Johan was een lieve echtgenoot, een fijne zorgzame vader en opa, een mens met het hart op de

juiste plaats, en zo zullen wij hem ook in onze gedachten blijven ontmoeten.

Zijn grote liefhebberij waren "zijn" paarden, als heteven kon was hij daar te vinden. Hij vond er ontspanning en rust. Hij trok er graag met zijn auto op uit. Tijdens een van deze tochten overkwam hem een ernstig ongeval, waardoor hij in het ziekenhuis belandde. Omringd door de zorg en de nabijheid van zijn gezin en ook van het medisch personeel is hij daar na veel ups en downs in alle rust ingeslapen. Nu hij is gestorven wensen we hem de eeuwige rust en de vrede van God toe. We hopen dat wij de kracht zullen krijgen om verder te gaan.

**Pa, bedankt voor alles!**

*Heer, geef hem de eeuwige rust.*

Voor al uw blijken van meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa willen wij u hartelijk bedanken.

M. Dubbelink-Eppink  
Kinderen en  
kleinkinderen.