

Gedenk vooral bij de viering
der H. Eucharistie

Maria Dubbelink

door het Huwelijks sacrament verbonden
met

HENDRIKUS GOSENSHUIS

Zij werd geboren te Losser 21 maart
1893. Na een leven vol toewijding en
zorgvolle liefde voor ons allen werd zij
ernstig ziek. Gesterkt met de Sacramen-
ten van de Kerk, ontsliep zij in de Heer
7 januari '65. Wij legden haar lichaam
te ruste op het kerkhof te Oldenzaal
op 11 januari. Daar wacht het af de
heerlijkheid der opstanding.

Zij was een sterke steun voor haar man,
vooral in de jaren, dat zijn gezondheid door
een slepende kwaal veel te wensen overliet.

Voor haar acht kinderen heeft zij alles ge-
daan wat in haar vermogen lag, op dat elk
kind zijn levensgeluk zou vinden.

Zij kon terecht groot gaan op een dochter
die in religieuze staat de Heer tot erfdeel koos.

Haar geest van zachtmoedigheid en geduld
werd gevoed door een diepe godsvrucht.

LAAT ONS BIDDEN.

Heer, wij danken U, dat U ons deze vrouw
en deze moeder geschonken hebt. Wij vragen
U, vergeef haar fouten en schenk haar een
plaats aan het Hemels Gastmaal. Amen.