

† Met dankbaarheid denken we terug aan

AN OLDE DUBBELINK

sinds 4-2-1981 weduwe van

HANNES OPHUIS

Ze werd geboren te Rossum op 13 december 1914 en overleed er 22 oktober 1993, na voorzien te zijn van het Sacrament van de Ziekenzalving. Op 26 oktober 1993 hebben we in de parochiekerk van de H. Plechelmus biddend afscheid van haar genomen en haar daarna te ruste gelegd bij haar man op het r.k. kerkhof aldaar.

Lieve Moeder,

Het ging snel, voor ons allemaal te snel. Van een energieke, zelfbewuste vrouw werd je een klein hoopje mens.

Je had belangstelling voor mensen en dingen om je heen, voor tuin en dieren. Iedereen was altijd welkom en men kwam dan ook graag. Problemen ging je uit de weg en zei dan ook vaak: „Je kunt beter vrede houden dan vrede maken“.

Je had de touwtjes strak in de handen en wist precies wat je wilde.

Je liet je niet in een hoekje drukken. De laatste maanden toen mocht je graag in „'t hoekje“ zitten, je eigen vaste plekje.

Het wou opeens allemaal niet meer; zien, horen, voelen, lopen, zelfs praten kostte je moeite. Wat zal het je pijn gedaan hebben.

Zovele dingen moest je aan anderen overlaten.

De gewone kleine dagelijkse dingen waren opeens niet meer zo gewoon. Je raakte soms de kluts kwijt en wist het dan allemaal niet meer.

We zagen het allemaal met lede ogen aan en hielpen je zoveel we konden, maar bepaalde dingen kun je niet veranderen zo graag we dat ook wilden.

De kleinkinderen waren vooral altijd welkom, handen vol snoepjes en koekjes hebben ze gehad. Zo kunnen we doorgaan over wat je was en wat je zei. Je bent nu niet meer in ons midden, maar voor altijd in ons hart. Je bent nu weer bij Vader die je al bijna 13 jaer moest missen.

Rust nu maar zacht.

Bedankt Moeder en Oma.

Wij danken U hartelijk voor uw medeleven tijdens de ziekte en overlijden van onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.