

Bid voor de Ziel van Zaliger  
**GEERTRUIDA OLDE DUBBELINK**  
echtgenoot van  
**GERHARDUS GREFTENHUIS**

Zij werd geboren 30 Maart 1882 te Rossum en overleed na een korte doch hevige ongesteldheid tijdig voorzien van het H. Oliesel 11 Juni 1945 te de Lutte, waar zij 14 Juni d.o.v. op 't Parochiekerkhof werd begraven.

Zoo ook de rechtvaardige voor zijn tijd door den dood wordt weggerukt, zal hij evenwel in rust zijn. Slechts een korte ziekte van eenige dagen ontnam haar onverwacht aan ons. Haar godsdienstig en arbeidzaam leven moge ons tot troost zijn en doet ons met recht verwachten, dat God haar welbesteed leven in Zijn barmhartigheid spoedig beloonen zal, want die geleefd hebben zooals zij, sterven geen onvoorziene dood, maar mogen hulp verwachten van den Heer, die de oprechten van harte verlost.

Mijn God, neig Uw oor tot mij en verhoor mijn smeeken; toon Uw wondervolle barmhartigheid, Gij die redt allen, die op U vertrouwen.

Dierbare Man en kinderen, stelt uw vertrouwen op den Heer; Hij heeft u zwaar beproefd, maar mij heeft Hij goed gedaan; en weest niet bedroefd zooals zij, die geen hoop hebben. Helpt mij door uwe gebeden tot God en wij zullen elkander bij hem wederzien.