



*Bid voor de Ziel van Zaliger*  
**GERARDUS OLDE DUBBELINK.**

echtgenoot van  
**EUPHEMIA MARIA HESSELINK,**  
geboren te Rossum 3 Juni 1875, overleden  
te Lemselo 16 October 1943 na voorzien  
te zijn van de H.H. Sacramenten der ster-  
venden en begraven op het R. K. Kerk-  
hof te Rossum 20 October d.a.v.

---

Ik had God nog eenige jaren gevraagd,  
doch Hij heeft het niet gewild.

Een ongeneeslijke ziekte tastte hem aan.  
En hij vroeg niet: „Waarom o Jezus”,  
maar leed en stierf met voorbeeldige  
onderwerping naar het voorbeeld van  
den Goddelijken Meester.

Met Christus ben ik aan het kruis ge-  
hecht, wetende dat wie deelgenooten zijn  
van Zijn lijden, ook deel zullen hebben  
in Zijne vertroosting.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik  
sterf, en door den dood word ik van u  
gescheiden, maar mijne liefde voor u zal  
niet sterven. Want gelijk ik u bemind  
heb op aarde, zal ik u ook beminnen in  
den hemel. Legt u den plicht op voor de  
rust mijner ziel te bidden.

*Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.)*

**ONZE VADER. — WEES GEGROET.**

Hij ruste in vrede.