



*Zij had de wil om te leven
maar niet meer de kracht.*

Ter herinnering aan onze lieve moeder
oma en overgrootmoeder

Miets Koekkoek - Olde Dubbelink

Geboren op 3 februari 1924 in Denekamp
Overleden op 19 oktober 2003 in Enschede

Miets heeft al vroeg in haar jeugd een belangrijke rol gespeeld in het gezin van haar ouders. Zij ondersteunde zoveel zij kon bij de ziekte van haar moeder. Toen zij Wim Koekkoek leerde kennen kon zij samen met hem haar eigen gezin stichten. In Baambrugge werden haar drie kinderen Wilfried, Hans en Walter geboren. Als moeder stond haar hele leven in het teken van de zorg voor haar kinderen. Miets nam haar rol serieus en bracht de dingen die zij belangrijk vond aan ons over. Zo hoorde bij een verjaardag ook altijd een boek. Het was voor haar niet altijd even makkelijk om haar emoties met anderen te delen. Dat kon zij wel met haar kleinkinderen. Zij genoot daar volop van en gaf ze altijd kleine kadootjes. Als de kleinkinderen kwamen

logeren was het feest; ook voor Miets. Ze ondernam dan allerlei activiteiten: op de foto met Sinterklaas of samen kijken naar de carnavalsoptocht en snoep opvangen in de paraplu. Een laatste hoogtepunt in haar leven was de geboorte van Isa, haar achterkleinkind. Zij was heel blij en trots dat ze dat nog heeft meegemaakt. Na de pensionering van Wim keerde ze weer terug naar Denekamp. Daar hebben ze samen nog vele jaren mogen genieten van de mooie natuur in de omgeving van 'n Doarp.

Wij herinneren ons Miets als een deugd-zame vrouw en zijn dankbaar dat we ook haar in haar laatste uren hebben mogen bijstaan.

In de maanden na het overlijden van Wim heeft zij zo goed mogelijk geprobeerd haar leven op orde te houden. Het was dan ook niet makkelijk voor haar om te moeten accepteren dat zij meer en meer was aangewezen op de ondersteuning van anderen. Langs deze weg bedanken wij iedereen die hierin een rol heeft gespeeld.

Kinderen en kleinkinderen