



Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend, willen wij de herinnering blijven bewaren aan

Andries van Duinen

Geboren op 1 november 1923 te Groningen.
Overleden op 3 april 1986 te Ootmarsum.
Zijn lichaam hebben wij gecremeerd na de Eucharistieviering op 7 april d.a.v.

Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van pa. Wij hebben hem gekend als een eerlijk, rechtvaardig en sober levend mens, die niemand tekort wilde doen.

Voor zichzelf eiste hij heel weinig, het minste vond hij genoeg.

Zijn levenswijze werd bovenal gekenmerkt door een groot geloof en diep vertrouwen in God.

Groot was zijn belangstelling en inzet voor zijn hotel.

Zolang zijn krachten het toelieten heeft hij zich met volle overgave gewijd aan de verzorging van de gasten.

Hij rustte niet voor het werk gedaan was. Voor hobby's gunde hij zich nauwelijks tijd, want - zoals hij zelf zei - zijn werk was zijn hobby.

Geen wonder dat de laatste 4 jaren van zijn leven moeilijk voor hem waren.

Zijn ziekte belette hem te leven zoals hij dat zo graag wilde.

Toch heeft hij, mede door zijn geloof in God, zijn ziekte moedig gedragen.

Bidden wij dat hij nu zijn rust mag vinden bij God.

Uit Gerarduskalender 3 april:

„Wij geloven dat Jezus is gestorven en weer opgestaan: Evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen levend met Hem meevoeren. 1 Tess. 4.14

Wij danken u hartelijk voor uw blijken van belangstelling bij het heengaan van mijn lieve man en vader.

Familie van Duinen

Ootmarsum, april 1986