



Ter dankbare herinnering aan
Gerardus Joannes Duis

Hij werd geboren 20 augustus 1899 te Ambt Del-
den. Voorzien van het sacrament der zieken is hij
aldaar overleden op 24 juni 1986. 28 Juni d.a.v.
werd hij begraven op het kerkhof van de St.
Stephanusparochie te Bornerbroek.

*Voor de blijken van belangstelling ondervonden
na het overlijden, tijdens de uitvaartdienst en bij
de begrafenis van onze oom en oud-oom zeggen
wij u allen onze dank.*

Fern. Spoler.

Hij heeft een leven geleid nauw verbonden met
de natuur. Het land dat hij bewerkte en het vee
dat hij verzorgde lag hem na aan het hart. Gedu-
rende zijn gehele leven woonde en werkte hij op
eigen geboortegrond. Op de zelfde boerderij
waar hij werd geboren is hij ook gestorven. Zo-
lang zijn krachten hem ertoe in staat stelden,
werkte hij mee aan de instandhouding van het
bedrijf.

Zijn geloof beleefde hij in alle eenvoud en
oprechtheid. Hij was een trouwe kerkganger.
Vroegtijdig aanwezig nam hij plaats op zijn eigen
vertrouwde plek.

Hij was blij met zijn goede gezondheid. Hij
genoot van de genoegens die het leven in een
kleine gemeenschap met zich brengt. Hij hield
van kaarten, bezocht graag de bejaarden-soos
maar het liefst was hij bezig in de vrije natuur
waar hij steevast zijn sigaartje rookte. Verder
stelde hij weinig eisen. Hij was tevree met wat
hem werd geboden.

Toen hij de lasten van de ouderdom begon te
ervaren was hij dankbaar voor de hulp en de
bijstand die hij ondervond van de kant van zijn
huisgenoten.

De laatste tijd verzwakte hij geestelijk zowel als
lichamelijk zodanig, dat hij nauwelijks nog wist
wat er rond hem heen gebeurde.

Rustig en tevreden is hij van ons heengegaan.

Wij vertrouwen dat Christus de Verrezen Heer
zijn getrouwe dienstknecht zal binnen voeren in
Zijn Koninkrijk van Vrede.