



Dankbare herinnering aan

GEZINA MARIA TER DUIS

Geboren te Denekamp 2 juni 1901.

Overleden te Denekamp 27 augustus 1983.

Ik ben gekomen om te dienen, niet om ge-
diend te worden.

In deze korte evangelische regels zouden
wij haar hele leven kunnen samen vatten.

Zij begreep wat het zeggen wilde beschik-
baar zijn, anderen helpen. Zij bracht dit in
praktijk allereerst op de pastorie waar zij
jaren lang de zorg had voor pastoor Lam-
mers en gedurende de laatste jaren van
haar verblijf op de pastorie ook over enkele
kapelaans.

Na het overlijden van pastoor Lammers in
1954, waar ze erg onder geleden heeft,
gingen haar zorgen uit naar verschillende
mensen, vooral naar haar broer. Het over-
lijden van haar broer gaf haar veel verdriet,
mede door het feit, dat haar krachten min-
der werden, zelfs zo, dat zij van het bed
op de stoel gezet moest worden en omge-
keerd. Zij werd nu geheel afhankelijk van
goede mensen, die het soms wel eens
moeilijk met haar hadden. Maar ook de man

Job was wel eens moeilijk voor zijn omge-
ving vanwege zijn ziekzijn en eenzaamheid.
Ofschoon zij bang was voor de dood, wa-
ren de laatste dagen van haar leven vol
overgave en berusting. Dat kwam omdat
zij een zeer gelovig hart had.

Wij danken haar voor wat zij voor ons be-
tekend en voor vele mensen gedaan heeft.

De hartelijke blijken van medeleven en
belangstelling bij het overlijden en de be-
grafenis van onze lieve zus en tante, waren
voor ons een grote steun en troost.
Onze oprechte en welgemeende dank.

FAMILIE TER DUIS

Denekamp, augustus 1983

J. Benneker — koster — Denekamp