

Gedenk in uwe godvruchtige gebeden de
Ziel van Zaliger

Lambertus Hendrikus Duivelshof

echtgenoot van

Johanna Aleida Mollink

eerder weduwnaar van

Hendrika Hartman.

Hij werd geboren 13 Januari 1866 en overleed na meermalen voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten 12 Juli 1946 te de Lotte, waar hij 17 Juli op het R. K. Kerkhof werd begraven.

Na een langdurig en smartelijk lijden, waarin hij meermalen door de genademiddelen der H. Kerk troost en versterking mocht ontvangen, heeft hij zijn ziel met volle berusting aan Gods H. Wil, aan Zijn Schepper teruggegeven. Hij heeft den naam des Heeren aangeroepen en voorzien van de vruchten der vreesse Gods is hij in vrede van hier gescheiden.

Hij is beproefd als het goud in den smeltkroes, maar hij zal er de belooning Gods voor genieten, want door de beproeving heeft God hem waardig bevonden.

Heer, ik zal in rechtvaardigheid voor Uw aanschijn komen, ik zal verzadigd worden als Uwe heerlijkheid zich aan mij vertoon zal.

Dierbare echtgenoots en kinderen, ik dank u voor uw liefde en goede zorgen. Helpt mij nu door uwe gebeden en goede werken tot God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

ONZE VADER — WEES GEGROET.

R. I. P.