

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

**Margaretha Maria Dumoulin**

echtgenote van

**Adrianus Wilhelmus Jozef Heesters**

geboren te Waalwijk 27 maart 1899 en  
overleden te Amsterdam 27 juni 1959,  
voorzien van de H.H. Sakramenten  
der Stervenden.

---

Ondoorgrondelijk zijn Gods raadsbesluiten, maar zij, die het gemis door het heengaan van deze zorgzame echtgenote en moeder gevoelen, weten, dat om haar arbeidzaam leven dit woord van het Evangelie op haar van toepassing is: „Welaan trouwe dienstmaagd, treed binnen in de vreugde van Uw Heer” en tevens om het geduld, waarmee zij haar lijden verdroeg, dat woord van de Apostel: „Zoals gij deelgenote zijt in Christus' lijden, zo zult gij het ook zijn in Zijn verheerlijking”.

Mijn dierbare man, samen hebben wij lief en leed gedeeld, samen gewerkt en gezorgd voor ons gezin; zoals de H. Teresia beloofde haar tijd in de hemel door te brengen met goed te doen op de aarde, zo wil ik voor U en onze kinderen een voortdurende voorspraak zijn bij God.

Mijn dierbare kinderen, met vertrouwen laat ik U achter, want ik ken Uw liefde tot Uw vader en tot elkander en: „waar onderlinge liefde is, daar is God”. Moge Hij U allen zegenen en ook mijn kleinkind.

Vaart allen wel, mijn dierbare familie en bekenden, God lone U voor Uw medeleven.

Jezus, Maria, Jozef.