

Een blijvende herinnering aan

Annie Dunhof

die op 3 september 1935 in Losser geboren werd. Ze overleed op 1 maart 2000 in het Verpleegcentrum Twente-Oost te Losser, na het ontvangen van het Sakrament der Zieken. We hebben haar op 6 maart, na de Uitvaartviering in de St. Martinuskerk, naar het crematorium te Usselo begeleid.

Toch nog vrij onverwacht moeten we afscheid nemen van Annie. Ieder van ons zal haar blijven herinneren zoals zij was. Ze werd geboren als oudste dochter in een gezin van acht kinderen. Al vroeg bleek dat haar geestelijke vermogens wat achter bleven, zodat zij een zorgkind bleef. Haar leven lang bleef ze in het ouderlijk huis aan de Scholtinkstraat wonen, waar haar zus Mia haar altijd met alle zorg omringd heeft. Annie was heel zorgzaam van aard en zo leefde ze mee met iedereen. Ze hing zeer aan haar eigen familie, haar broers en zussen, maar ook de neven en nichten.

Van kleine kinderen hield ze ook veel. Graag ging ze uit, op bezoek bij familie en kennissen, of gewoon boodschappen doen in het dorp. Met iedereen maakte ze wel een praatje. Ze heeft vele jaren in Oldenzaal gewerkt bij de Schakel. De laatste jaren werden haar lichamelijke krachten langzaam minder. Vorig jaar werd ze ernstig ziek en vanaf september werd ze liefdevol verzorgd in het Verpleegcentrum. Elke avond wachtte ze op bezoek van Mia, want ze vond het erg dat ze niet meer naar huis kon. Nu we haar uit handen moeten geven, doen we dat met veel verdriet, maar we wensen haar toe dat zij nu leven mag bij God, in Zijn Vreugde en Zijn Liefde. Annie, wij zullen je niet vergeten, bedankt voor alles.

Rust in Vrede!

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze dierbare zus, schoonzus en tante.

Familie Dunhof