



Met veel liefde willen wij blijven denken aan

BENNIE DUNHOF

echtgenoot van

ANNY BOUWMANN

Hij werd op 4 mei 1928 in Losser geboren; gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving is hij van ons heengegaan op 11 oktober 1995. Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Maria Geboorte hebben wij hem te rusten gelegd op het kerkhof naast de kerk.

Met uitzondering van zijn tijd in Indonesië heeft Bennie zijn levenlang rond de Maria Geboortekerkerk gewoond en gewerkt.

30 jaar lang is hij caféhouder geweest. Een beroep waarmee je altijd - de hele dag door - mensen om je heen hebt. Daar genoot hij van; dat was naast de zorg voor zijn gezin, zijn leven. Daarom kwam de klap zo zwaar aan toen hij nog maar net 54 jaar, getroffen werd door een hersenbloeding; daarna heeft hij geen woord meer kunnen zeggen. De laatste tijd was zelfs een opname in het verpleeghuis noodzakelijk geworden.

Maar onze liefde voor hem en van hem voor ons was er niet minder om geworden, evenals de toewijding van de verpleegkundigen, die zeer indrukwekkend is geweest. Hij was zich daar ook thuis gaan voelen.

Ook al zal het verlies en de leegte van zijn heengaan ons tekenen, toch hebben wij vrede met zijn sterven; het kruis van het lijden hoeft hij niet nog langer te dragen.

Wij willen vol vertrouwen hem neer leggen in de handen van God, die nu voor hem zal zorgen. Hij moge rusten in vrede.

Voor uw madeleven tijdens zijn ziekte en voor uw aanwezigheid bij zijn uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer dankbaar. U bent een echte steun voor ons geweest.

Anny Dunhof-Bouwmann
Kinderen en kleinkinderen.