

Ter dankbare herinnering aan

## **BERNARDUS DUNHOF**

*echtgenoot van*

Wilhelmina Geertruida Dijkhuis

Hij werd geboren in Den Ham op 13 maart 1891 en overleed te Losser 25 april 1986, gesterkt door de ziekenzalving. Op 29 april hebben wij hem te rusten gelegd op het r.k.kerkhof te Losser, zijn vroegere tuin, waarin hij veel gewerkt heeft.

95 Jaar mocht hij worden.

Een gezegende leeftijd. Een gezegend mens. Hij mocht zich, behalve de laatste pijnlijke en benauwde weken, verheugen over 'n goede gezondheid. Hij mocht, de verkeringstijd meegeteld, 70 jaar alle lief en leed delen met zijn vrouw. Met haar bleef hij de zorgzame vader voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hij schonk allen zijn aandacht en liefde. Graag zag hij ze verschijnen in de St.Maarten stede, waar hij nog vele jaren mocht doorbrengen.

Hij was een stipte man, altijd op tijd. Zeer nauwgezet in zijn oerdegelijk ge-

loof, in zijn zorg voor zijn vrouw, in zijn aandacht voor heel de familie en de zusters van het huis.

In het ziekenhuis voelde hij zich dood-ongelukkig. Hij wilde weer naar moeder. Geen dag was hij zonder haar geweest. Hij was blij thuis te kunnen sterven omringd door de zorg van zijn kinderen.

Het sterven viel hem nog zwaar, niet uit gebrek aan vertrouwen in de hemelse Vader, maar vanwege de innige band met moeder, die hij eigenlijk niet alleen wilde laten. - Moegestreden en helemaal op, heeft hij zich tenslotte aan de Heer van alle leven overgegeven. - Moge die God, die hij zo trouw heeft gediend, hem nu deel geven aan Zijn heerlijkheid.

---

Voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte en voor uw medeleven na het overlijden van mijn lieve man en zorgzame vader en opa, zeggen wij U heel hartelijk dank.

W. G. Dunhof-Dijkhuis,  
kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen.